

Lejrer skole ophold

Grænsehallerne ligger lige midt mellem seværdighederne langs den dansk tyske grænse. Dette er med til at netop Grænsehallerne er et ideelt sted for skoler og andre, at udnytte faciliteterne i forbindelse med et ophold.

Grænsehallerne består af 3 haller, gymnastikrum, multirum og et multihus med flere lokaler til forskellig aktivitet. Der ud over er der 9 værelser med i alt 64 sengepladser. En cafe/køkken som kan servicere med forplejning.

Vore faciliteter benyttes ofte til møder og festlige lejligheder, hvor køkkenet kreere lækre menuer.

I foyer er der et afsnit med motorikbane – bordtennis – bordfodbold som giver mulighed for adspredelse og underholdning. Udendørs er der foruden sportspladsen, en stor legeplads.

Aktivitets og Fritidscenteret Grænsehallerne

Harkærvej 13 – 6340 Kruså

74 67 14 14

kontor@gransehallerne.dk

www.gransehallerne.dk

Følg os på facebook





Grænselandet er fyldt med mange seværdigheder, som er et spændende besøg værd.

Frølevlejren som ligger få km fra Kruså, er en gammel velholdt fangelejr fra 2. verdenskrigen. Dets formål var at undgå danske fanger at blive fragtet til de tyske KZ lejrer, hvor forholdene var utrolige dårlige. Lejren i Frølev blev bevogtet af det dansk fængselsvæsen, hvorfor der ikke her var samme ydmygelse, sult, sygdom, vold og drab som i de tyske KZ lejrer.

De første år efter krigen blev lejren brugt som internerings- og straffelejre under retsforfølgelse efter krigen.

Gendarmstien er en kendt vandre rute langs den dansk tyske grænse. Efter genforening af Sønderjylland blev der anlagt et stisystem hvor den danske gendarm patruljerede frem til 1958, hvorefter patruljeringen overgik til politiet. Stien gik i glemmebogen, og først i 1988 fik man øje for stiens muligheder for en skøn naturoplevelse langs ruten.

Flensborg er en gammel dansk købstad. I det 18. århundrede var byen en meget betydningsfuld handelshavn for skibe i den Dansk/vestindiske flåde. Fragten var rom og sukker fra de dengang Danske øer St. Croix, St. Thomas og St. John. I Flensborg er det muligt at deltage ved nogle byvandring, hvor man får historien om rommen og dennes betydningen for byens udvikling.

Flensburger Schiffahrtsmuseum

På søfartsmuseet „Flensburger Schiffahrtsmuseum“ får man alt at vide om havnen, handelshuse og købmandsgårde, redere og købmænd, værfter og skibe, tovværk og takellage, om maskiner og motorer, fyrbødere og maskinister samt kaptajner og deres dagligdag til søs.

Kobbermølle (Kupfermühle) ligger lige på den anden side af grænsen ved Kruså. For over 400 år siden lod den danske Konge Christian 4. opføre et vandhjulsdrevet hammerværk, som skulle tjene metalforarbejdningen i området. Værket var aktiv helt frem til 1962. I dag er det et museum der fortæller om industriens tekniske historie og om hvad man producerede.





Dybbøl Banke Hvis man bevæger sig 25 km længere mod øst, kommer man til Dybbøl/Sønderborg. Her befinder sig Dybbøl Banke.

Her stod det berømte slag i 1864, hvor Danmark tabte og mistede hele Sønderjylland.

Området består i dag af skanser fra tiden dengang, samt et museum der illustrerer slaget og virkeligheden omkring soldaterne.

I 1920 blev Sønderjylland stemt hjem til Danmark, og her ved Dybbøl Banke modtog omkring 50.000 danskerne den danske konge Christian X. Deraf har skansen fået navnet Kongeskansen.

Ved Dybbøl Banke ligger ligeså **Dybbøl Mølle**. En velbevarede mølle der har haft en hård tilværelse i gennem årene. Den har været nedbrændt og skudt i sænk i 2 krige.

Sønderborg Slot er et 800 år gammel slot, som ligger lige ved indsejling til Sønderborg.

I dag er det et museum der fortæller om grænselandets omskiftelige historie og om Kong Christian II's fangskab på slottet.

Nationalpark Vadehavet

Er en del af Unesco verdensarv, hvor millioner af fugle hvert år kommer forbi når de er på træk samt for at yngle. Området strækker sig fra grænsen og op til Esbjerg.

Området byder både på sæl safari, hvidsol, sortsol, øster safari og ørne safari.

Vadehavscentret

Vadehavscentret ligger ved vadehavet tæt på Manø. Centret byder på guidet ture, undervisning og udstilling omkring vadehavet.

Møgeltønder

7 km før den vestligste grænse ligger Møgeltønder.

En af landets ældste byer, hvor husene er meget velbevarede og en del af dem er fredet.

I byen ligger også Schackenborg Slot hvor det er muligt at booke en rundvisning. Det er ikke kun en fortælling om et prisepar elsket af folket, men også om 11 generationer familie eje, samt fortælling om fund af guldhornene.



Fritids- og aktivitetscentret

Grænse hallerne

- plads til alle!

Priser pr. person pr. dag:

Overnatning, morgenmad, frokost/madpakke, aftensmad

Samlet pris - kr. 375,00 for børn ind til 13 år

Pris for voksne fra 14 år og op kr. 400,00

Sengelinned 50,- kan medbringes

Sydbus afgår lige foran hoveddøren, med forbindelse til Sønderborg, Padborg, Flensborg, Aabenraa

Ved transport længere væk kan vi formidle en bus

Kontakt:

Kontor@gransehallerne.dk

74 67 14 14